

Tale af spejderen Petra ved fejringen af 2-året for FN's verdensmål den 25. september 2017 i Climate Planet på Rådhuspladsen i København.

Hurra for Verdensmålene

Ja.

Nu sidder I alle sammen rigtigt og kigger på mig.
I tænker måske; "hende der pigen, hun må have gjort noget særligt. Hun har sikkert en eller anden vigtig post hos Spejderne, og det er derfor det er hende, som står der."

Men jeg har ikke gjort noget særligt. Jeg har ikke nogen vigtig post hos Spejderne.
Jeg er bare en helt almindelig ung spejder.

Men spejderne har givet mig lysten til at tage ansvar.
Ansvar for mig selv, mine medmennesker og den verden, jeg bor i.
Gennem mit spejderliv, har jeg fået troen på, at jeg – som helt almindelig ung – kan gøre verden til et bedre sted.

Og der er brug for os helt almindelige unge, hvis vi skal nå i mål med Verdensmålene inden 2030.
Både ham, der spiller fodbold i den lokale klub - hende som elsker at læse bøger - og ham der løber rundt i en skov hver tirsdag. Det skal være *hele* ungdommen!

Vi har brug for, at ungdommen tager Verdensmålene til sig, og gør det til sine egne –
Verdensmålene skal blive folkeeje for min generation!

Det er en kaotisk tid i livet at være ung. Det skal det helst være.
Vi er i gang med at genforhandle de værdier, vi har fået med hjemmefra.
Vi er i gang med at skabe det fundament, vi vil møde verden med resten af livet.
Ja, vi er vel i gang med at forme os som mennesker.

Ville det ikke være fantastisk, hvis den udvikling byggede på Verdensmålene?
Tænk sig, hvis hele min generation kæmpede for Verdensmålene.
Tænk sig, hvor langt vi kunne nå, når det engang er blevet min generations tur til at lede verden.
Tænk sig, hvis vi blev den generation, som når i mål med Verdensmålene.

Det lyder måske som en uopnåelig drøm.
Men jeg ved, at det sagtens kan lade sig gøre.

Og det ved jeg, fordi vi unge slet ikke er så svære at nå ud til.
I kaosset som ung har vi brug for nogle tydelige og stærke værdier, vi kan spejle sig os i.
Vi har brug for en retning – noget at kæmpe for.
Og det er lige netop hér, at vi unge skal gøres opmærksom på Verdensmålene.

Verdensmålene handler ikke kun om en enkelt sag. De er ikke kun for klimaaktivisten eller dem, der går op i dyrevelfærd. De handler om alle aspekter af vores fælles verden.
De er relevante for både fodboldspilleren, bogormen og løberen.
Verdensmålene er gode værdier som *hele* ungdommen kan spejle sig i.

Som spejder har jeg været en del af et fællesskab bygget på lignende værdier. Her har jeg fået en retning til, hvordan jeg ville handle i mit liv. Det har givet mig en forståelse for, at jeg – med de små ting – kan gøre verden til et lidt bedre sted. Jeg har fået en tro på, at verden har brug for mig. Og hvor ville jeg ønske, at alle unge havde den samme tro på, at de *kan* gøre en forskel.

Det skal vi hjælpe dem med ... den tro skal vi blive ved med at skabe. Det er et fælles projekt, hvor vi alle skal løfte og bidrage sammen - så vi når ud til *hele* ungdommen og ikke kun spejderne.

Så skal vi ikke love hinanden her i dag, at vi vil gøre endnu mere for at nå ud til hele ungdommen. Lad os sammen gøre Verdensmålene til folkeeje for min generation.

Lad os gøre det let at tage ejerskab og ansvar for samfundet omkring os. Hav tillid til, at vi godt kan – netop fordi vi er unge.

Vi har taget de første skridt mod 2030. Nu skal vi også involvere de helt almindelige unge for at sikre, vi når helt i mål.

Og det er derfor, at det er mig, en helt almindelig ung spejder, som står her i dag.

TAK FOR ORDET