

FællesHEDEN

Spejderen gik hen ad vejen. Hun var taget på hejk for at lede efter fremtiden. Hun vidste ikke, hvor hun skulle gå hen, men havde besluttet sig for, at hvis hun bare gik, så skulle hun nok finde ud af det. Efter kort tid ankom hun til en lille lysning i skoven, hvor der sad en gruppe spejdere. De sad alle sammen rundt om et bål og så fortvivlede ud. Da de opdagede hende, spurgte de hende, hvad hun dog lavede her, hvor hun dertil svarede, at hun var taget ud for at finde fremtiden. Det lød mærkeligt i deres øre, og de kiggede fortvivlede rundt på hinanden. Manglede de også fremtiden? "Hvordan finder man fremtiden?" blev der spurgt. Det skulle spejderen lige tænke over, inden hun svarede; "For at vi kan finde fremtiden, er vi nødt til at stole på hinanden, samarbejde og lære om hinandens kompetencer for at vores medmenneskelige værdier kan skabe en fælles fremtid." Det synes de, lød meget klogt, og de besluttede sig derfor for at tage med spejderen ud for at lede efter fremtiden.

Spejderne havde gået et stykke tid inde i skoven, før der undrende blev sagt; "Måske er skoven vores fremtid" Der var stille i noget tid før spejderen fortsatte. "Altså, naturen er levende organismer, det er jorden under vores fødder, det er os og det er meget mere endnu. Den er over det hele og vil være her, når vi ikke er her mere." Det kunne de alle sammen godt være enige om, at naturen omkring dem var fremtiden, men hvor lang var naturens fremtid? Det skulle de finde ud af.

De går videre igennem skoven og mødte pludseligt en dreng siddende på jorden. "Hvad er der galt?" spurgte en af spejderne. Drengen, som de senere fandt ud af også er spejder, fortalte, at han ikke kunne gå på sit ben, fordi han var skadet. Hvordan så fremtiden mon ud for en, som var skadet? De besluttede sig for at tage ham med videre, så de kunne finde ud af det.

Da Spejderne endelig var kommet ud fra skoven, så de et stort område med en scene. Der stod skilte i flere retninger. De lagde mærke til skiltene "Sundhed" og "Natur", som var fremtider de allerede kendte til, men der var adskillelige andre skilte også. Det er perfekt, tænkte de. Det var invitationen til at forstå, lære om og sætte sig ind i forskellige parametre, der spiller en rolle i deres fælles fremtid. Spejderne blev nysgerrige og besluttede sig for at følge skiltet hen til "Samfund". Her mødte de en kæmpe labyrint. Ved labyrinten fik de udleveret et kort over labyrinten og to walkie-talkier. De skulle ind og lede efter en sætning, som var splittet op i flere dele og som var i koder. For at kunne finde sætningerne skulle de gå ind hver især og komme tilbage igen med en kode, som de kunne løse sammen.

Efter labyrinten gik spejderne tilbage til den store scene med endnu mere tillid og styrke til hinanden, end da de gik hen mod "Samfund". Nu var de tilbage, og kiggede ud mod alle de veje, de kunne gå. På et skilt længere henne, der lå lidt væk fra de andre, stod der "Lillespejd", herfra kunne de høre lyden af en tromme, en masse rytmer og en energi, de bare måtte undersøge nærmere. Her viste sig et fællesskab af fælles latter, der kom fra lyden, de mange børn laver i fællesskab på spande og gryder. Tænk sig, at det kan lyde så godt. Og her stod spejderen oppe på en scene til lyden af gode rytmer, og tænkte over, om hun måske netop havde fundet fremtiden?

Fællesskabet var lige i øjet, og straks måtte hun ned og undersøge, hvor raketten fra teknikområde landede henne, og hvad meningen med den er.



Glæd dig til heldagsaktiviteten FællesHEDEN, hvor du skal boltre dig i et væld af aktiviteter, med temaerne natur, samfund, teknik og sundhed, som tilsammen kan lære os noget om hvordan vi kan være fælles om fremtiden.

Lillespejd er SL2022s største aktivitet for spejdere under 10 år. Det bliver en storslået musikoplevelse